

Hvad betyder “at prædike evangeliet”?

(What is “Preaching the Gospel”?)

By Anthony Buzzard

(Skriftsteder er fra den danske bibeloversættelse 1917/1931)

”**Thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte**” (Lukas 19:10)

Hvad var ifølge Jesus formålet med hele hans mission? Hvad er formålet med at være Kristen?

”Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere til Omvendelse” (Lukas 5:32)

”Thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte” (Lukas 19:10)

”...dertil blev GUDS søn aabenbaret, for at han skulde nedbryde Djævelens Gerninger” (1. Johannes 3:8)

Men hvordan gjorde han det?

”Men han sagde til dem: Ogsaa for de andre byer bør jeg forkynde Evangeliet om GUDS Rige, thi dertil blev jeg udsendt”. (Lukas 4:43)

En populær form for evangelisme forklarer dette, ved at Jesus opfordrede folk til at ”bede ham om at komme ind i deres hjerter”. Denne formulering har ikke noget grundlag i Jesu egne ord. Men det giver frit spil til menneskets fantasi. Ordene afspejler ikke Jesu måde at forkynde på. Men hvordan inviterede Jesus så synderne til at komme til troen?

Det var svaret på dette spørgsmål, der lå forfatterene af det Nye Testamente mest på sinde. De var jo evangelister, der med deres nedfældede ord, håbede at vinde flere mennesker til troen. Så hvad var deres budskab og metode?

Det var uden tvivl det samme budskab og den samme metode, som de havde lært af Jesu eget eksempel, når han prædikede Evangeliet.

Men for mange mennesker i dag virker idéen om, at Jesus faktisk gik omkring og prædikede Evangeliet, næsten overraskende.

Døde og genopstod han ikke bare?? Var det ikke grundlag nok for vores frelse??

Svaret bør være et klart og tydeligt: ”Nej!”

Hvis Jesu død og genopstandelse er alt hvad Evangeliet handler om, hvorfor gik Jesus så omkring og prædikede Evangeliet i mere end tre år, uden at fortælle om sin død og genopstandelse? Hvordan skulle Apostlene kunne gå ud, under Jesu opsyn, og prædike Evangeliet og tilbyde frelse? (Lukas 8:1, 9:2, 9:6) når Apostlene stadig intet vidste om Jesu død og genopstandelse? (Lukas 18:31-34, Johannes 20:9).

Kendsgerningerne er simple. Jesus kom for at frelse de fortabte. Han kom for at kalde syndere til omvendelse. Men hvordan han rent faktisk udførte denne opgave, synes at forbigå mange kirkegængere. Det simple svar er at Jesus præsenterede menneskene for et budskab og inviterede dem til at tro på dette budskab. Her er hans indledende ord, og de er typiske for hans forkyndelsesarbejde.

Alt hvad Jesus sagde, er egentlig en forlængelse af hans indledende udtalelse om hvordan frelsen opnås: ”**Omvender eder og tror paa Evangeliet**” (Markus 1:14-15). Dette er den opsummerede erklæring af den kristne tro, som den leveres af Markus, ved begyndelsen af hans evangeliske følge af Jesus og hans arbejde som evangelist og frelser.

What is “Preaching the Gospel?”

By Anthony Buzzard

GUDS Rige er det centrale i det Jesus prædikede.

Jesus var den oprindelige evangelist: "...som jo først efter at være Forkyndt ved Herren [Jesus]" (Hebræerne 2:3).

Hvordan missede vi grundlaget for den kristne tro som Jesus prædikede den? Svaret er, at vi er blevet bombarderet med sprogbrug om Synd, Tilgivelse og Jesu blod (dette er også centrale elementer i evangeliet), men vi er åbenbart blevet ledt væk, fra den åbenlyse kendsgerning (når det åbenbares for personen), at tilgivelse også hviler på, at vi responderer intelligent på Jesu budskab om GUDS Rige.

Jesu lære på dette punkt er lige ud af landevejen.

Han sammenlignede det frelsende budskab med et frø der plantes i hjertet.

Dette frø kaldes Evangeliet/Ordet om GUDS Rige (Matthæus 13:19) – Nogle gange forkortet til "GUDS Ord" (Lukas 8:11), eller "Ordet" (Markus 4:14). Jesus befaler os at forstå, tro på og tage imod dette frø/ord. Det må optages i vores sind og blive midtpunktet i vores liv. Ifølge Jesus er Omvendelse, at fravælge vores egen livsfilosofi og i stedet dedikere os til hans budskab om GUDS Rige; at vi vender os fra vores egen agenda/planer og i stedet tilslutter os hans agenda/plan – det han kaldte budskabet om GUDS Rige. (Mange kirkegængere i dag, er meget optaget af og engageret i forskelligt politisk arbejde. Men Jesus var ikke særligt optaget af social velgørenhed. Han var optaget af det ultimative spørgsmål i GUDS politik. Rigerne i denne tidsalder er per definition ikke kristne. De er del af Satans verden. De kristne hører ikke til dette system; "de er ikke af denne verden". GUDS Rige vil først opstå når Kristus vender tilbage (Åbenbaringen 11:15-18, Daniel 7:14, 18, 22, 27; 2:44, Mika 4:8, Obadiah 21).

GUDS Rige er den nye verdensorden, som indstiftes ved Kristus, når han vender tilbage til Jorden (Apostlenes Gerninger 1:6, 3:21). Vi må nu med al påtrængende nødvendighed, forberede dets komme. De kristne bør hjælpe andre med at svare på Jesu budskab om GUDS Rige, naturligvis inklusiv, hans offerdød og genopstandelse.

Jesus bebrejder mange mennesker for at være modstræbende overfor at omvende sig på Jesu betingelser. De foretrækker deres egne betingelser. De er måske blevet ansporet til at opgive det de har opfattet som værende syndigt og ugudeligt. Men for Jesus er målet ikke en vag overbevisning om hvad der er syndigt og ugudeligt, **men et svar og en reaktion der kommer ud af forståelse** af hans frelsende appel: *Tro på budskabet om GUDS Rige*. Jesus fremlagde denne centrale kendsgerning i Markus 4:11, 12. Han forklarede, at det der forhindrede menneskene i at komme til ham og blive frelst, var deres manglede evne til at tage imod budskabet/Ordet om Riget. "Fordi det er eder [Kristne disciple] givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder" (Matthæus 13:11) "men dem som ere udenfor, meddeles alt ved Lignelser, for at de, skønt seende, skulle se og ikke indse og, skønt hørende, skulle høre og ikke forstaa, for at de ikke skulle omvende sig og faa Forladelse". (Markus 4:11, 12)

Og udfordringen her i forhold til omvendelse, er tydeligvis *modtagelse eller ikke-modtagelse af Jesu budskab om GUDS Rige*. Lukas forklarer samme sandhed med samme tydelighed: "Naar nogen hører Rigets Ord og ikke forstaa det (Matthæus 13:19), da kommer Djævelen og tager Ordet bort af deres hjerte [sind], for at de ikke skulle tro og blive frelste" (Lukas 8:12). Her er omvendelse og tilgivelse tydeligvis betinget af intelligent accept af budskabet om GUDS Rige som Jesus prædikede det.

Men i nutidens evangelisme, bliver den slags information ikke tilbudt det menneske der ønsker at omvende sig. I stedet bliver han bedt om, at "anerkende sin synd" og "at acceptere Jesus" som døde for ham. Men denne metode springer let henover noget af det, som Jesus selv lagde meget stor vægt på.

Hvad siger Jesu egne ord om hvorvidt tilgivelse tilbydes adskilt fra omvendelse og accept af budskabet om GUDS Rige? Er omvendelse mulig hvis man ikke forstår GUDS Rige?

Lukas i Apostlenes Gerninger 8:12 viser os en klar "formel" på, hvordan vi bliver en del af Kristi legeme igen. Følg Jesu egen evangelistiske model; det handler om hvorvidt man afviser eller modtager budskabet om GUDS Rige. "Men da de troede Filip, som forkyndte Evangeliet om GUDS Rige og Jesu Kristi Navn, lode de sig døbe, baade Mænd og Kvinder" (Apostlenes Gerninger 8:12).

Overraskende nok, ser moderne evangelister ikke frelsen på denne måde. I deres overbevisning, ser de Jesu død og opstandelse, som noget der har fjernet behovet for at agte på de ord som Jesus faktisk talte når han prædikede frelsen. En måde at komme ud af denne rodede situation, ville være at insistere på at prædike *Evangeliet* om GUDS Rige fra Biblens egne *Evangelier*. Startende med Jesu egne ord i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Disse fire evangelier (der bekræfter og underbygger hinanden), gør det næsten umuligt at undgå den simple kendsgerning, at det primære og fundamentale element i evangelierne, er at **modtage Jesus** ved at **modtage hans budskab om Riget**. "Men tro I ikke hans [Moses'] skrifter, hvorledes skulle I da tro mine Ord?" (Johannes 5:47) "den, som hører mit Ord, og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv" (Johannes 5:24). De følgende udtalelser er de mest relevante for emnet og bør, tænker vi, revolutionere det der hidtil er blevet præsenteret for folkene med hensyn til frelsen:

"den, som ikke modtager GUDS Rige ligesom et lille Barn, han skal ingenlunde komme ind i det" (Lukas 18:17) "og de have modtaget dem [Jesu ord]" (Johannes 17:8)

"uden I omvende eder og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige" (Matthæus 18:3)

"uden nogen bliver født paa ny, kan han ikke se GUDS Rige" (Johannes 3:3)

Når vi nu samler Jesu udtalelser for alt dette: Medmindre du hører og forstår budskabet om GUDS Rige som Jesus og apostlene prædikede det, kan du ikke omvende dig og få tilgivelse.

Medmindre du omvender dig, bliver som et barn, bliver født på ny og modtager GUDS Rige, så kommer du ikke ind i det og bliver frelst! (Markus 4:11, 12, 14; Johannes 3:3, 5; Lukas 8:12, Matthæus 13:19)

Nogle af dem der hørte Paulus prædike, afviste hans højtidelige øvelse udi overtalelse og vidnesbyrd om GUDS Rige, (fra morgen til aften), ud fra Bibelens ord: "Og nogle lode sig overbevise sig af det, som blev sagt, men andre troede ikke" (Apostlenes Gerninger 28:23-24) Så at blive overbevist om Jesus og GUDS Rige, **betyder at tro -- at blive en kristen.**

"For at de, skønt seende, skulle se og ikke indse og, skønt hørende, skulle høre og ikke forstaa [budskabet om GUDS Rige], for at de ikke skulle omvende sig og faa Forladelse" (Markus 4:12).

Frelse, ifølge Jesus, er altid forudsat af sindets intelligente (rationelle) og åbne modtagelse af *sandheden om GUDS Rige samt Jesu død og opstandelse*.

Derfor, "den, som hører mit Ord, og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv" (Johannes 5:24).

Frelse er afhængig af; at høre, forstå og adlyde Jesu ord.

Tro betyder; at tro på hvad Jesus og apostlene sagde og handle på disse ord.

Paulus konkluderer, (som en der ikke lavede andet end at prædike budskabet om Riget (Apostlenes Gerninger 20:25)): "Altså kommer Troen af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord." (Romerne 10:17)

Men det der tilsyneladende mangler i budskabet om frelsen, som den prædikeres mange steder, lader til at være fremkommet af en enorm ligegyldighed overfor det Evangelie som Jesus selv prædikede.