

Jesu budskab om Riget

(Jesus' Gospel of the Kingdom)

By Restoration Fellowship

Et af de mest bemærkelsesværdige fænomener angående menneskelig tænkning i hele verdenshistorien, er måden hvorpå det simple og indlysende på en eller anden måde formår at være skjult for både lægmænd og lærte. Den kristne tænknings historie er et glimrende eksempel på dette.

Jesus selv prædikede at hans budskab ville være skjult for masserne, hvis sind ville være blændet af andre interesser, der stred imod det Jesus prædikede og derfor ville de være optaget af disse ting i stedet, og ikke opnå fuld hengivenhed til ham. (Matthæus 13:11-17)

Den tyske eksegét (eksegesis = tolkning af/kommentarer til for ekspl. Bibelen) E. Haenchen (Acts of the Apostles, Hermeneia, 1971, side 141) beskrev angående den tidlige apostolske kirkes lære "Forkyndelsen om GUDS Rige henviser tydeligvis til GUDS Rige, som vil starte ved "Parousia" (Jesu genkomst)" Et andet sted i den samme kommentar, bemærker han at "selve GUDS Rige beskriver hele den kristne proklamation" (Apostlenes Gerninger 28:23)

Mens budskabet om Riget er det centrale punkt i Jesu og apostlenes forkyndelse, samt budskabet om at GUDS Rige refererer til det apokalyptiske rige, der skal indsættes ved Jesu andet komme, så er den almindelige befolkning blevet givet et helt andet billede. For de mere liberale er GUDS Rige det sociale samvær mellem kristne, eller et åndeligt fællesskab der, af den troende, kan nydes i denne tidsalder.

For fundamentalisten er GUDS Rige enten et forbedret samfund eller øjeblikkelig lykke i himmelen når døden indtræffer.

Men ingen af disse definitioner på Riget passer med det Bibelske grundlag vi finder i det NT (det Nye Testamente). Kernen i den tro som Jesus prædikede er derfor blevet misrepræsenteret. Budskabet som Jesus prædikede er blevet kvalt.

En sådan uretfærdighed mod den historiske oprindelse af den kristne tro, kalder indtrængende på at vi alle undersøger dette nærmere. Det er et dokumentérbart faktum at ledende nulevende talsmænd for den kristne tro, tilstår at de ikke prædiker om GUDS Rige (læs: *Our Fathers Who Aren't in Heaven* af Anthony Buzzard, side 29 -34), selvom de erkender at Jesus prædikede dette konstant.

Denne forbavsende diskrepans mellem hvad der **går** for at være Jesu lære, og hvad Jesus **rent faktisk** prædikede, fortjener komplet blotlæggelse.

Restoration Fellowship håber at kunne levere et lille bidrag til genoprettelsen af den historiske og åndelige uretfærdighed mod den mand der af mange hævdes at være Messias og Frelser, og til de mennesker der frem til nu har udvist ligegyldighed med Jesu sande lære, og som nu opdager at hans budskab har været væsentligt misrepræsenteret siden det andet århundrede.

Takket være kirke-historikeres arbejde, kan vi være sikre på, at Jesus ikke bare prædikede GUDS Rige som berettigelsen for sin egen mission (Lukas 4:43), men at han med "GUDS Rige" mente det samme som enhver med samme jødiske ophav på hans egen tid forstod ved betegnelsen "GUDS Rige", nemlig "GUDS verdensherredømme- et guddommeligt

styre i stedet for de jordiske regeringer. Som vil blive fuldbyrdet, grundfæstet - her på jorden". (F.C. Grant, *Ancient Judaism and New Testament Christianity*, side 114, 115). En sådan vision af et guddommeligt verdensherredømme, var samme vision som alle Israels profeter før Jesus, havde haft. Deres budskab blev egentligt bare bekræftet, forstærket og gjort til temaet i Jesu omvendelsesbudskab som han indgående prædikede, set i lyset af den store begivenhed der ligger forude.

Det er et simpelt spørgsmål om ærlighed, at kristne der hævder at følge Kristus, i tro tager imod det samme budskab, som Jesus og apostlene efter ham prædikede. Men nutidens prædikanter og evangelister prædiker tydeligvis ikke budskabet om GUDS Rige. De har i stedet reduceret budskabet om frelse, til kun at omhandle tilgivelse af synd og Jesu genopstandelse. De udelader frelsens grundlag, som er at, i tro, angre og acceptere budskabet om **GUDS Rige** (Markus 1:14, 15; Apostlenes Gerninger 8:12; 19:8; 20:25; 29:23, 31 etc. og under andre betegnelser som "Ordet", "Budskabet", "Evangeliet", "Hemmeligheden", "Sandheden", ect. I resten af det NT's tekster).

Roden til denne utrolige afvigelse mellem hvad det NT beskriver som værende den rette tro og hvad der generelt prædikes i kirkerne og trossamfundene i dag, kan rent faktisk spores, (som mange dygtige teologer og historikere har dokumenteret), til den skæbnesvangre blanding af græsk hedenskab og den tidlige hebræiske tro, som begyndte i det andet århundrede, efter apostlenes død (og som apostlene selv forudså (Apostlenes Gerninger 20:29-31; 2. Peter 2:1-3)). Vi har dokumenteret fra utallige kilder, det faktum, at en sammenblanding mellem den tidlige, rene tro og græsk hedenskab, fandt sted og overtog det oprindelige budskab om GUDS Rige (læs: *Our Fathers Who Aren't in Heaven*, side 259-267, Anthony Buzzard). At millioner af intetanende kirkegængere ikke kender til dette, understreger derfor behovet for at få dette budskab ud over alt.

Resultatet af denne oprindelige afvigelse fra Sandheden, er tydelig i fragmenteringen af nutidens kristne, som er opdelt i utallige trostreninger. Intet kunne være mere gavnligt, end erkendelsen af det utilfredsstillende ved tingenes tilstand i dag og vende tilbage til Jesu rene budskab om GUDS Rige.